

Nieuws van Kerk in het Dorp

April 2025

‘Een wei vol bloemen, gele pracht, de lente in haar volle kracht’ – Ida Gerhardt, Nederlands dichteres (1905-1997). Het is lente! Officieel begint de lente op 20 maart. Dit is de dag waarop dag en nacht even lang zijn. Het voorjaarsgevoel loopt daarmee meestal niet in de pas, want het is vaak nog erg koud. Maar met een paar zonnige dagen in maart komen we al aardig in een voorjaarsstemming. Deze weersomstandigheden zorgen ook voor ochtendmist.



Foto: Hessel Velzen

April is de maand van het voorjaar, de tijd voor het vroege voorjaarszonnetje: een beetje zon, een beetje regen. Het gevoel van april: fluitende vogels, ontkiemend onkruid, voorjaarsbloeiers. Vogels kwetteren dat het een lieve lust is en ook het geratel van de specht is te horen. Tijd om voor te zaaien, de eerste keer gras te maaien en éven in de ochtendzon te zitten. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, April doet wat hij wil, kun je ook al wandelend, op de fiets of, met de auto genieten van de prachtige bollenvelden op het mooie Hogeland.

Alles komt weer tot leven!

Op Paasmorgen vieren we het feest van Pasen. Na veertig sobere dagen van vasten en bezinnen mogen de luiken weer open en klinkt het gloria als nieuw. Het opstandingsverhaal is een verhaal van hoop, een verhaal van leven dat altijd weer een weg vindt zelfs dwars door de dood heen. Een verhaal ook van verwondering, om stil van te worden.

Ook in de kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum leeft en bruist het van activiteiten. Wees van harte welkom bij [activiteit van Kerk in het Dorp](#) .

Terugblik



NL-Doet in Eenrum
Zaterdag 15 maart



Een beleving van Linda Winkel.

Afgelopen NL Doet heb ik me voor een tweede keer aangesloten bij het clubje dat de kerk van Eenrum ging poetsen. Wederom was het erg gezellig, met tijd voor een praatje voor, tijdens en achteraf. Toen het orgel in gebruik werd genomen, was het zelfs haast meditatief om te poetsen. Extra bijzonder vond ik dat een van de vrijwilligers al de hele ochtend vanuit Winsum op de fiets op zoek was gegaan naar een klus om zich bij aan te sluiten en zich nuttig te maken. Bij een aantal plekken was het beoogde klusje afgelast of (nog) niet van start gegaan, maar hij gaf het niet op. Erg leuk dan hij mee kon komen helpen in Eenrum. De tijd vloog voorbij en na een gevoelsmatig half uur zaten de 2,5 geplande uurtjes er al op en sloten we af met heerlijke verse soep en kregen we allemaal een mooi bloemetje. Mijn zaterdag begon helemaal goed!

En van Mieke Janssen.

Afgelopen zaterdag heb ik (samen met nog 9 andere vrijwilligers) een leuk en bijzonder klusje gehad bij NL Doet: De preekstoel van de kerk van Eenrum moest opnieuw in de was gezet worden.

Mooi om het rijkversierde houtsnijwerk met taferelen weer duidelijk naar voren te laten komen. Gezellig afgesloten met een lunch! Volgend jaar verder 😊.

ACTIVITEITEN

Woensdag 2, 9 en 16 april: Vesperdiensten – Torenkerk Winsum

De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van verstillings en bezinning. In deze weken voorafgaande aan Pasen zullen er wekelijks, op de woensdagavond, vespers gehouden worden in de Torenkerk in Winsum. Een moment van stilte, bezinning, zingen en luisteren. Zeker een moment om 'op adem te komen'. De vespers zijn van 19.00 tot 19.30 uur.



Open Poort - Eenrum



Op de 1^e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur 'Open Poort', in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Vrijdag 4 april: Open Poort - Thema 'Compassie' – Eenrum



Op vrijdag 4 april van 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) is er weer 'Open Poort, in het gebouwtje naast de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum. Thema: 'Compassie'.

Vertrekpunt is het 'Handvest van Compassie' dat in 2009 geïntroduceerd is door Karen Armstrong en andere morele en religieuze wereldleiders. Aan actualiteit heeft dit handvest niets ingeboet, wellicht is het zelfs nog actueler.

We spreken met elkaar over wat compassie betekent voor jou, hoe je het in kunt zetten voor jezelf en je omgeving. Hierbij zijn de inzichten van de Dalai Lama en Thich nhat Hanh richtlijn.

Weet je van harte welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Zaterdag 5 april: Galmen in de Fabianus & Sebastianus kerk van Eenrum

Op zaterdag 5 april staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken in de kerk.

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 4 april a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl Van harte welkom!



Zondag 13 april - Risata strijkkwartet in Den Andel

Zondag 13 april geeft het Risata Kwartet een concert in het kerkje van Den Andel.

Het Risata kwartet is een energiek, enthousiast en veelzijdig strijkkwartet. De leden van Risata – Sander Prins (viool), Douwe Nauta (viool), Mart Koek (altviool) en Heleen de Jonge (cello) – hebben elkaar leren kennen in het Frysk Jeugdorkest. Ondanks hun uiteenlopende levenspaden zijn ze sindsdien altijd samen blijven musiceren.

Ze hebben gespeeld op surf- en skatefestival Madness, pop- en jazzfestival Vers, Explore the North Leeuwarden, op een catwalk onder het Rijksmuseum in Amsterdam en als onderdeel van het decor bij een theaterproductie van de Lawei in Drachten. Naast de standaard strijkkwartet-bezetting werken ze graag samen met ensembles en solo artiesten. Zo stonden ze onder anderen al op het podium met Eric Vloeimans, de Japans-Britse DJ Anchorsong, en de Omni-band.

Risata betekent 'lachend'. Het uiteindelijke doel van Risata is dan ook: plezier hebben met samenspelen en dit overbrengen op het publiek. Vol enthousiasme spelen ze de muziek, zo dagen ze zichzelf graag uit door bijvoorbeeld onwijs romantische klassieke muziek af te wisselen met pop- of balkannummers die speciaal voor het strijkkwartet worden omgeschreven. De energie, het enthousiasme en de afwisselendheid zorgen samen voor een unieke concertervaring.

Het concert op 13 april begint om 15.30 uur, entree 10 euro (contant betalen).

www.kerkinhetdorp.nl



Zondagmiddagcafé 13 april - Aandacht voor het thema – Vrijheid

Ds. Bert Altena komt spreken over Dietrich Bonhoeffer.

Het is 80 jaar geleden dat hij is overleden. Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 4 februari 1906 – Flossenbürg, 9 april 1945) was een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog van de Belijdende Kerk, en betrokken bij de samenzwering tegen Hitler.

Dietrich Bonhoeffer is waarschijnlijk de meeste bekende theoloog van de 20e eeuw. Overall inspireert hij mensen door de manier waarop hij tegenstellingen overbrugde en de eenheid en heelheid van het leven voor Gods aangezicht liet zien. Hij ging de uitdagingen waarvoor hij kwam te staan niet uit de weg.



Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een 'hapje' en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u. De toegang is gratis, een gift is welkom! Hartelijk welkom!

Palmzondag 13 april t/m Stille zaterdag 19 april in de kerk van Eenrum

'Leegte en verlangen' een verkenning in de Stille week

Red, zie, hoor mij, laat mij, ken mij, bescherm mij. De psalmschrijver vraagt zijn God om redding en hulp. In de stille week voor Pasen zal Anjet van Linge, kunstenaar, gaan werken in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum. De kerk is steeds open en mensen zijn welkom om te vertellen welke verzoeken, welke woorden voor hen belangrijk zijn. Die maakt zij dan in steen. Zo ontstaat ook ruimte voor gesprek. Want misschien verlangen ook wij er wel naar gered, behoed en gekend te worden, maar weten we niet meer zo goed door wie? Het werk wordt ingebed in een getijdengebed: drie maal daags wordt in de kerk een korte meditatieve bijeenkomst van zang, tekst en stilte gehouden, begeleid door Jolanda Tuma, Anjet en anderen – elke dag om 08.00, 12.00 en 16.00. Ook daarvoor bent u van harte welkom.



1^e Paasdag zondag 20 april : Viering in de kerk van Den Andel

Eens per maand organiseert de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt een kerkdienst in één van de oude kerken van Den Andel, Eenrum of Westernieland.

Op zondag 20 april, 1e Paasdag, is er een viering in de kerk van Den Andel.

Op Paasmorgen, 20 april, vieren we het feest van Pasen in de kerk van Den Andel. Een dienst met veel muziek, zingen en het paasverhaal volgens Johannes. Na veertig sobere dagen van vasten en bezinnen mogen de luiken weer open en klinkt het gloria als nieuw. Het opstandingsverhaal is een verhaal van hoop, een verhaal van leven dat altijd weer een weg vindt zelfs dwars door de dood heen. Een verhaal ook van verwondering, om stil van te worden.

De dienst begint om **9.30 uur**, Jolanda Tuma gaat voor in de dienst, Dirk Molenaar speelt op het orgel en waarschijnlijk klinken ook nog een of enkele andere instrumenten. Na de dienst mogen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin. Wees welkom!

Zondag 20 april Moment van Stilte in de Fabianus & Sebastianus Kerk in Eenrum

Van 19.00 – 19.30 uur. Een kaars aansteken, luisteren naar muziek, luisteren naar een gedicht en vooral de stilte beleven. In deze geïndividualiseerde wereld, en in deze tijd vol eindeloze prikkels lukt het vaak niet om je hoofd uit te zetten. Misschien kunnen we juist nu, en juist in de eeuwenoude kerk van Eenrum een nieuwe plek vinden om samen te zijn en de stilte te beleven. Iedereen is welkom. PS: warme jas meenemen, want de kerk is niet verwarmd.



Woensdag 23 en 30 april: Meditatie rondom een Psalm in de Torenkerk in Winsum van 19.00- 19.30 uur.

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in.

Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim.

Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer informatie willen? Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl)

Zaterdag 26 april – Hét Andelster Koor – Oranjeconcert – Kerk in Den Andel

Op zaterdag 26 april geeft Hét Andelster Koor een Oranjeconcert in de kerk van Den Andel. Het concert begint om 15.30 (inloop vanaf 15.00 uur). De toegang is gratis.



Open Kerk en klokluiden

Vanaf zondag 30 maart is de kerk in Den Andel weer iedere dag open. De Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum en de kerk van Westernieland zijn vanaf 24 april weer open van donderdag tot en met zondag. De Torenerk in Winsum is vanaf 1 april weer iedere dag open.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1^e maandag van de maand de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



Kerk in
het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.



**Je ziet nu de lente weer winnen;
Nieuw leven! Dat doet ook bezinnen...
Hier voel je die strijd,
straks zal voor altijd,
pas echt een Nieuw Leven beginnen!**

www.knipoog.nu – irma moekestorm