

Nieuws van Kerk in het Dorp

Februari 2025

In de wintermaanden is er genoeg moois te zien in onze natuur. In januari laat een enkel sneeuwkllokje zich zien, maar in februari is er geen houden meer aan en veranderen vele plekken in een wit-groen bloemendek. Na een zachte winter is het klein hoefblad één van de eerste bermenplanten die zijn zonnige gele bloempjes laat zien en zo de ziel verwarmt. Pas na de bloei verschijnen de herkenbare, handpalmgrote, hart of hoefvormige blaadjes.



Ook de staartmeesjes zijn actief en halen allerlei capriolen uit op de takken van bomen en struiken in parken en tuinen. Ze zijn herkenbaar aan hun kogelronde lichamen en een buitenproportioneel lange staart.

Ook deze maand is weer vol van mooie activiteiten in de oude kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland en Winsum. Wees van harte welkom bij een [activiteit van Kerk in het Dorp](#).

Zondag 26 januari: Kerkasiel Kampen

In de Open Hof, een protestantse kerk in Kampen, wordt kerkasiel verleend aan een Oezbeeks gezin. Het gezin verblijft inmiddels elf jaar in Nederland, en terwijl de vier kinderen hier volledig geworteld zijn, worden zij nu teruggestuurd naar Oezbekistan waar hun toekomst uiterst onzeker is. Met dit kerkasiel krijgt het gezin Babayants bescherming maar wordt ook aandacht gevraagd voor dezelfde schrijnende omstandigheden waarin veel kinderen en gezinnen in Nederland verkeren.



Foto: Noordhollandsdagblad

Het kerkasiel is mogelijk zolang een kerkdienst wordt gehouden. Sinds 21 november' 24 wordt een doorlopende viering gehouden waardoor het gezin veilig is in de kerk. Bij toerbeurt gaan voorgangers uit heel Nederland voor om de dienst gaande te houden.

Op 26 januari van 12 tot 16 uur gaat Jolanda Tuma voor in deze estafette viering, speelt Dirk Molenaar het orgel en werken Marc de Groot en Anjet van Linge mee aan de dienst. Wil je ook mee om deze dienst bij te wonen of een bijdrage te leveren, laat het weten aan Marc de Groot (marcdeg@gmail.com) of Jolanda Tuma (jtuma@live.nl).

Terugblik

De Eenrumer kerk krijgt zijn oorspronkelijke naam weer terug. Een verslag van Joke Engel. Op 20 januari jl. kreeg de Eenrumer kerk haar oorspronkelijke naam terug. Het idee ontstond in april 2024 en begon met het om toestemming vragen aan de SGK (Stichting Groninger Kerken, eigenaar van de kerk). Toen die toestemming er was, werden de plannen verder uitgewerkt en gedeeld met andere commissies van 'Kerk in het Dorp': Westernieland en Den Andel waarvan de kerken later dit jaar hun oorspronkelijke naam terug krijgen. En heel Eenrum werd op de hoogte gebracht middels een artikel in de Ainrommer. En dit werd weer opgemerkt door zowel provinciale, als landelijke media, waaruit ook weer twee interviews (Radio Noord en radio NPO 1) volgden.

En toen was daar de datum, 20 januari jl., de naamdag van de twee heiligen naar wie de Eenrumer kerk is vernoemd: Fabianus en Sebastianus.

Het werd een feestje met inhoud, en het eerste programmapunt was dan ook: de geschiedenis van de kerk van Eenrum en hoe een wijding tot stand komt (Dirk Molenaar). Vervolgens vertelde Jacobine Gelderloos over de reis door de tijd met de heiligen Fabianus en Sebastianus. Daarna volgde een orgel improvisatie (Dirk Molenaar) met de passende titel: Veni Creator Spiritus (kom Schepper, Geest). Dat van heel veel kerken de oorspronkelijke naam weer achterhaald is, is te danken aan het onderzoek van Otto Roemeling naar de patroonheiligen van de kerken in Groningen, Friesland en Drenthe, waarover hij een boek heeft geschreven. Dirk Molenaar lichtte dit toe.



De heren Meijer en Danhof werden bedankt voor het vervaardigen van het fraaie naambord dat even later door Mw. A. Kamps-Brouwer (96 jaar en het oudste gemeentelid van de voormalige gemeente Halfambt) onthuld zou worden. De heren Meijer en Danhof waren vanaf het begin, toen ze over het plan werden geïnformeerd, enthousiast, en wilden graag hun medewerking verlenen aan het maken van dit naambord, beiden op hun eigen vakgebied, en ook nog Pro Deo.

Ook werden de aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid, want zonder publiek geen feestje, maar met ongeveer 50 belangstellenden kan het heel gezellig worden. Na de onthulling volgde daarop dus een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes en leuke gesprekken.



Zondag 2 februari: Viering in de Kerk Westernieland

Eens per maand organiseert de Protestantse Gemeente Winsum Halfambt een kerkdienst in één van de oude kerken van Den Andel, Eenrum of Westernieland. Op zondag 2 februari is er een viering in de kerk van Westernieland met medewerking van de Winsumer Cantorij o.l.v. Nelly Bolhuis. De viering begint om 9.30 uur. Voorganger is Proponent Henk Binnekamp en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Dirk Molenaar op het orgel. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.



Op de 1^e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open Poort’, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Vrijdag 7 februari gaat de Open Poort weer van start: ‘Torenklokken’ door Dirk Molenaar

Klokken zijn de oudste klinkende voorwerpen die wij in onze steden en dorpen hebben. In onze samenleving zijn ze onlosmakelijk verbonden met kerken en kloosters. In een tijd dat niemand een horloge had, waren ze bovendien onmisbaar om de getijden en de tijd aan te geven. Klokken riepen de mensen op naar de kerk te gaan, luidden als er feest was, of juist rouw, of brand, of naderende overstroming, of als de stadspoorten werden gesloten. Duidelijker dan met klokken konden de mensen niet gewaarschuwd worden. Weet je welkom!

Zaterdag 8 februari: Zingen en muziek maken in de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum

Op zaterdag 8 februari staat de deur van de Fabianus & Sebastianus kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken in de kerk.

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 7 februari a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl

Van harte welkom!

Woensdag 5 februari: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Tijdens 'Op adem komen' zingen we liederen rond een bepaald thema. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom!

Woensdag 12, 19 en 26 februari: Meditatie rondom een Psalm in de Centrumkerk Winsum van 19.00- 19.30 uur.

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim.



Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer informatie willen?

Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl) diepste geheim.

Zondagmiddagcafé 16 februari 2025 – Thema Het Brein – Judith Werdekker

De hersenen blijven fascineren. Waarom doen we zoals we doen? Naar het functioneren van de hersenen wordt veel onderzoek gedaan, ook in het UMCG.

Judith Werdekker zal iets vertellen over experimenten en wetenschappelijke studies die in Groningen worden gedaan met behulp van o.a een MRI.



Er is bijvoorbeeld een studie gedaan naar mentaal gezond ouder worden. Hoe kan het dat inwoners in Okinawa (Japan) gemiddeld 10 jaar ouder, én gezonder ouder worden dan de Groningers?

Ook is er een onderzoek gedaan naar een methode om de gevolgen van dementie te vertragen. Dementie is een nare hersenziekte waar veel mensen mee te maken krijgen. Wetenschappelijk onderzoek helpt ons de ziekte beter te begrijpen.

Henk Koster zorgt met zijn pianospel voor het muzikale deel van de middag.

Zoals gebruikelijk bent u vanaf 14.30 u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een 'hapje' en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u.

De toegang is gratis, een gift is welkom!

Zondag 16 februari: Moment van Stilte in de Fabianus & Sebastianus Kerk in Eenrum.

Elke derde zondag van de maand van 19.00 – 19.30 uur.

een kaars aansteken,
luisteren naar muziek,
de stilte beleven
luisteren naar een gedicht
en vooral de stilte beleven

In deze geïndividualiseerde wereld, en in deze tijd vol eindeloze prikkels lukt het vaak niet om je hoofd uit te zetten. Misschien kunnen we juist nu, en juist in de eeuwenoude kerk van Eenrum een nieuwe plek vinden om samen te zijn en de stilte te beleven.

Iedereen is welkom.

PS warme jas meenemen, want de kerk is niet verwarmd.

Donderdag 20 februari: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum

Iedere 3^e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen.

Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met medelopers. Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door.



Foto: Alie van Dijken, Torenkerk.

Open Kerk en klokluiden

Vanaf eind oktober tot 1 april zijn de kerk van Eenrum, Westernieland en de Torenkerk in Winsum iedere zaterdag en zondag open. De kerk in Den Andel is niet open.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1^e maandag van de maand de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

Weerspreuken

“In februari guur en koud, dan komt er een zomer waar je van houdt”.

“Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel”

“Is februari nat en koel, dan is juli dikwijls heet en zwoel”

“Lichtmis donker, maakt de boer een jonker”

“Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar”

“Ligt de wind in februari stil, dan komt hij zeker in april”

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



**Kerk in
het Dorp**

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Anel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.