



Kerk in
het Dorp

Nieuws van Kerk in het Dorp

Januari 2025

Hierbij de eerste Nieuwsbrief van 2025. Hierin lees je welke activiteiten er zijn in onze mooie kerken. Wees van harte welkom bij een [activiteit van Kerk in het Dorp](#).

Oud en als nieuw

Het vieren van de jaarwisseling is een eeuwenoud gebruik. In Mesopotamië, 4000 jaar geleden, vierden mensen het nieuwe jaar met uitgebreide feesten rond de lente-equinox. De Romeinen introduceerden de maand januari, vernoemd naar Janus, de god van overgangen en deuren. Deze god werd vaak afgebeeld met twee gezichten: één gericht naar het verleden, en één naar de toekomst. Veel hedendaagse gebruiken stammen af van deze vroege tradities. Het maken van goede voornemens, bijvoorbeeld, is een moderne vertaling van het Romeinse ritueel waarbij mensen beloften deden aan Janus.

Een universele viering

Oud en nieuw herinnert ons eraan dat we allemaal verbonden zijn in de cyclus van tijd. Of je het nu viert met champagne, vuurwerk of een moment van stilte, het is een kans om te reflecteren op het verleden en vooruit te kijken naar een nieuw begin. Uiteindelijk vieren we niet alleen de overgang van tijd, maar ook het menselijke vermogen tot hoop en verandering.

Dat we het nieuwe jaar weer als nieuw ontvangen.

Terugblik

Kerk in het rood "Red Wednesday"

RedWednesday is een internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies.

Afgelopen jaren werden op #RedWednesday wereldwijd beroemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro aangelicht.



Vorig jaar zijn er al veel kerken in Nederland rood verlicht om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid en de schaal waarop christenen worden vervolgd. De PGWH doet het ook al enkele jaren in Den Andel.

RTV Noord kreeg hier een tip over en vroeg aan Margriet ter Borg, kosteres, of ze haar mochten interviewen. Aangezien zij niet op dat tijdstip kon werd mij gevraagd om RTV Noord te woord te staan.

Geertje Mulder, Den Andel

Kerstdienst in Eenrum

In een volle kerk hebben we Kerstdienst gevierd. Kerstdienst, in het teken van **LICHT**.

‘Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht’.

(Dietrich Bonhoeffer)

De kerk was sfeervol versierd met kaarsen. De cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis kwam zingend binnen ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’. Dat kwam ‘binnen’. Tijdens de dienst kon men zelf een kaars aansteken, als kleine maar grootse teken van hoop. Tekens van hoop op vrede in de wereld, in de straten, in ons eigen hart. De kerstboom was versierd met wensen door de kinderen van de basisschool in Eenrum. Na de dienst kreeg men een kaars mee, want zolang we de kaarsen laten branden blijft de hoop op vrede en recht levend in de wereld van vandaag.

Bij de muzikale klanken van Orpheus genoten we om middernacht buiten van warme glühwein/chocolademelk.



Foto: Alie van Dijken, Osnabrück.

In januari is er geen Open Poort. Vanaf februari ben je weer van harte welkom.



Op de 1^e vrijdag van de maand is er van 10.00 – 12.00 uur ‘Open Poort’, in het gebouwtje naast de kerk van Eenrum. In kleine kring wordt er een thema besproken, en is er mogelijkheid tot gesprek. Deze bijeenkomsten werken verbindend en geven mogelijkheid tot verdieping. Iedereen is welkom. Toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift.

Zaterdag 4 januari: Zingen en muziek maken in de kerk van Eenrum

Op zaterdag 4 januari staat de deur van de kerk in Eenrum weer open voor iedereen die wel eens wil zingen of muziek maken in de kerk.

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg, gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info en opgave voor vrijdag 3 januari a.s. bij info@kerkinhetdorp.nl

Van harte welkom!

Woensdag 8, 15, 22, 29 januari: Meditatie rondom een Psalm in de Torenkerk Winsum van 19.00- 19.30 uur.

Meditatie raakt het algemene en tijdloze verlangen van mensen om naar binnen te keren, de weg te gaan van de innerlijkheid en de stilte. Om dan vanuit die innerlijkheid en stilte weer het dagelijks leven in te stappen. We zitten rondom een kaars en er wordt een (deel van een) psalm gelezen, daarna klinkt de klankschaal en gaan we de stilte in. Je kunt mijmeren over een woord of een zin uit de gelezen psalm, of je herhaalt in gedachten je eigen gebed of tekst. In de stilte zoeken we de aanwezigheid van God, of welke naam je ook gebruikt voor dat diepste geheim.



Een rustpunt in het midden van de week, een moment van bezinning, inspiratie, even stil staan. Kent u, ken jij, het verlangen om naar binnen te keren of ben je er nieuwsgierig naar? Wees van harte welkom! Zou je eerst graag wat meer informatie willen? Mail dan met Jenny (jenny.baron@hetnet.nl)

Donderdag 16 januari: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum

Iedere 3^e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen.

Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door.



Foto: J. Werdekker, bank bij de Obergumerkerk

Zondag 19 januari: Fling met Ierse muziek in Den Andel

Op zondag 19 januari vind er in de kerk van Den Andel een concert plaats van de formatie Fling. Fling brengt op unieke wijze de traditionele Ierse muziek tot leven, met een veelzijdig repertoire dat zowel tijdloze klassiekers als originele composities omvat. In een sfeer die doet denken aan magische steenhopen, turfuren en grijze bergen, houden ze de pure traditie van het delen en doorgeven van muziek springlevend. Laat je meeslepen door de melancholische klanken van de Uilleann pipes, gepassioneerde zang, de ruige Donegal fiddle, helder klinkende snaren en de betoverende houten dwarsfluit. Verlies jezelf in ballades en verhalen over avonturiers, rovers, jonkvrouwen, verdronken boeken en verloren zwanen.

Annemarie de Bie, internationaal geprezen als toonaangevende zangeres, speelt daarnaast de Ierse houten dwarsfluit, bodhrán en gitaar.

Evertjan 't Hart, oprichter en arrangeur van Fling, vormt de unieke sound van de band met zijn Uilleann Pipes, Whistles en Bouzouki. Hij is wereldwijd erkend als bouwer van de Uilleann Pipes en trad op in programma's zoals 'Vrije geluiden' en 'Podium Witteman'. Anna Marije van der Leest voegt met haar krachtige fiddle-partij extra diepgang toe, waarbij haar vioolspel in de ruige Donegal-stijl Fling's muziek nog rijker maakt.

Het concert van Fling op 19 januari begint om 15.30 uur.

De entree bedraagt 10 euro, graag contant betalen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.



Zondagmiddagcafé 19 januari: Jaap van der Stel – Centrumkerk Winsum

Zondagmiddagcafé 19 januari 2025 vertelt Jaap van der Stel over zijn AI tekeningen, die geëxposeerd worden in de Centrumkerk.

Jaap van der Stel uit Hornhuizen exposeert vanaf 15 oktober met AI-tekeningen in de Centrumkerk. Vanaf jonge leeftijd maakte Jaap al tekeningen. Met de introductie van de thuiscomputer in de jaren '80 begon hij afbeeldingen te maken. Aanvankelijk waren deze primitief, net als de computers zelf. Zijn vaardigheden verbeterden echter naarmate de technologie zich ontwikkelde. Als wetenschapper is hij gericht op het ontwikkelen van concepten, theorieën en het schrijven van boeken. Kunstmatige intelligentie (AI) biedt de mogelijkheid kunstwerken te vervaardigen die de verbeelding overstijgen en een vernieuwende kijk geven op haar toepassing. Deze middag kunt u uiteraard de tekeningen bewonderen, maar ook vertelt de kunstenaar over het werken met AI. En uiteraard kunt u daar vragen over stellen. Want immers AI komt steeds meer binnen in ons leven.



AI tekeningen
van Jaap van der Stel

Vanaf 14.30 u bent u hartelijk welkom in de Centrumkerk. Om 15.00 u begint het programma. In de pauze is er een 'hapje' en een drankje. Einde programma is ong. 16.45 u. De toegang is gratis, een gift is welkom! Hartelijk welkom!

Maandag 20 januari: Kerk in Eenrum krijgt zijn oude middeleeuwse naam terug.

Op 20 januari, de vierdag van Fabianus & Sebastianus, krijgt de kerk in Eenrum weer zijn oude middeleeuwse naam terug.

Tijdens een kleine ceremonie, **aanvang 19.30 uur**, zullen Dirk Molenaar en Jacobine Gelderloos iets vertellen over de naamgeving en de twee heiligen naar wie de kerk is genoemd, Fabianus en Sebastianus. Na kort orgelspel zal buiten bij de ingang het naambordje worden onthuld door Aukje Kamps-Brouwer, het oudste kerklid van de voormalige gemeente Halfambt. Na afloop is er een hapje en een drankje.

Na de Reductie van Groningen in 1594 werd Groningen protestants en verloren de van oorsprong katholieke kerken hun namen. Na ruim vierhonderd jaar wordt dat weer terug gedraaid. Ook de kerken van Saaxumhuizen, Westernieland en Den Andel worden in 2025 weer terug gedoopt naar hun oorspronkelijke middeleeuwse namen. In een volgende nieuwsbrief lees je hierover meer.



Vooruitblikken

Zondagmiddagcafé – februari 2025 Centrumkerk Winsum

Het Zondagmiddagcafé in februari heeft nog een geheel open karakter. Misschien wordt het i.p.v. een middag programma, een avond programma.... Let eind januari, begin februari op de aankondigingen op de Kerkgroet, in de regionale bladen etc.



Open Kerk en klokluiden

Vanaf eind oktober tot 1 april zijn de kerk van Eenrum, Westernieland en de Torenkerk in Winsum iedere zaterdag en zondag open. De kerk in Den Andel is niet open.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland. Ook wordt de klok geluid voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. In Den Andel wordt na de sirene op de 1^e maandag van de maand de vredesklok geluid. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

Nieuwjaar

*Nog wat onwennig
kleurt de morgen
de eerste dageraad.
Stilte sluimert als
een ongekend gebed
tussen de golven
van het licht.
Aarzelend bekleedt
het nieuwe jaar zich
met het wit van vrede.*

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



**Kerk in
het Dorp**

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.