



Kerk in
het Dorp

Nieuws van Kerk in het Dorp

Juli 2024

Een bij zit op een goudsbloem op zoek naar nectar om een voorraadje op te bouwen voor de winter. Het zal je niet ontgaan zijn: het is zomer! Mensen zijn druk met vakantieplannen om even rustig aan te doen, studenten rusten uit van hun drukke examenperiode of doen vakantiewerk, maar in de natuur gebeurt het tegenovergestelde. Alle energie die in de aarde is gestopt komt er nu in geuren, smaken en kleuren uit.



Ook op sportgebied valt er in juli heel wat te beleven: Tour de France, Wimbledon, EK voetbal, Nijmeegse vierdaagse, Formule 1 en last but not least de activiteiten van Kerk in het Dorp. Kortom, een maand waarin je je niet hoeft te vervelen.

Terugblikken

De langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond is alweer voorbij en de zomerzonnenvende is door Kerk in het Dorp gevierd in de kerk van Eenrum en in de kerk van Westernieland. In de kerk van Eenrum was erop vrijdag 21 juni een Midzomerconcert en trok zo'n 35 bezoekers. De commissie Eenrum zorgde voor een uitgebreid programma met een diversiteit aan muzikale bijdragen. Zo was er een optreden van Koor 'Noet' o.l.v. Maria vd Holst, Hans Tulp (luit), Gea Passies (sopraan) en Ineke Schlaman (alt) onder begeleiding van Johanan Havinga (piano) en Emma Dijk (zang) onder begeleiding van Dirk Molenaar (orgel), Nienke Elzinga (piano), Peter Tol (gitaar/zang) en Stella Oudgenoeg (harp/zang) en Jolanda Tuma (sopraansax). VrijJazzie sloot de avond af in het koor van de kerk onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een leuke, gemoedelijke avond met verschillende atmosferen, die toch ook weer mooi bij elkaar pasten. Een mooie start van de zomer!

In de kerk van Westernieland werd zaterdag de 22^e juni met een kleine groep enthousiaste mensen Sint Jan en de zomerzonnwende gevierd. Een keerpunt in de tijd. Hetty Hofman vertelde in het Gronings korte gedichtjes en liedjes van het Hogeland en Luud Noorman speelde een aantal indrukwekkende stukken op zijn accordeon. Daarna werd er een wandeling gemaakt naar de Waddendijk om de zonsondergang te zien.



Terug bij de kerk van Westernieland zat men gezellig samen rondom het vuur onder het genot van een hapje en een drankje. De organisatie en catering was weer in de puntjes geregeld!

Woensdag 3 juli: Op adem komen – Torenkerk Winsum

Op woensdag 3 juli gaan we 'Op adem komen' met liederen en gedichten van Sytze de Vries, een Nederlands theoloog, dichter en schrijver. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee. Tijd: 19.00 – 19.30 uur. Van harte welkom!



Op de andere woensdagen is er op dezelfde tijd een stiltemeditatie rondom een Psalm.

Zaterdag 6 juli: Galmen in de kerk – Kerk Eenrum

Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of heb je een andere manier om klanken te produceren, dan krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van Eenrum. Elke 1^e zaterdag van de maand is de Kerk van Eenrum open voor iedereen die wel eens wil 'Galmen in de kerk'. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk, heeft een prachtige akoestiek. Info en opgave voor vrijdag 5 juli bij info@kerkinhetdorp.nl

Lijkt dit galmen in de kerk je wel iets maar wil je niet alleen of weet je niet goed hoe, kom dan om 16.00 uur naar de kerk. Ariena Poot nodigt je uit om samen met haar te galmen in de kerk: te 'zingen zonder woorden', je te verbinden met jezelf, de kerk en met elkaar. Samen de rust, de resonantie en de ruimte van de kerk ervaren en vandaaruit zingen. Voor dit galmuur (van 16.00 tot 17.00 uur) is opgave niet nodig. Weet je welkom!

Eenrum Klassiek

Zondag 7 juli

Een feestelijke seizoen afsluiting met de vermaarde organist Tymen Jan Bronda en een jong zangtalent van het Prins Claus Conservatorium.



Het concert begint om 15.00 uur. Tickets: €10,=, kinderen tot en met 12 jaar gratis (inclusief "meet and greet"). Na afloop van het concert is er een "meet and greet" in de kerk onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 7 juli Kerkdienst – Saaxumhuizen

Eens per jaar wordt in de kerk van Saaxumhuizen een kerkdienst gehouden. Dit keer is dat op zondag 7 juli.

‘Even helemaal niets moeten. Het grote niets, wàt een vrijheid, ik verheug me erop!’ Die woorden komen van Elise Klinkert, kunstenaar van Monnikenwerk die de komende zomer in de kerk van Saaxumhuizen aan de slag gaat. Even helemaal niets moeten.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Ga maar eens een dag niets doen, of een uur, of vijf minuten. Niets doen, stil worden, van buiten en van binnen. We lezen over de zevende dag, waarop God na zes scheppingsdagen uit rust, geen scheppingswoorden spreekt, maar stil wordt. Tot rust komen, stil worden, nu eens niet praten maar luisteren naar wat de schepping ons te zeggen heeft. Misschien gaan we het wel even oefenen op zondagmorgen in Saaxumhuizen.

Voorganger is Jolanda Tuma en de lezing is Genesis 2: 1-3. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Molenaar.

Aanvang dienst is 9.30 uur. Na de dienst is er zoals altijd koffie en thee en ruimte om elkaar te ontmoeten.



Orgeldemonstraties

Op **woensdag 17, 24 en 31 juli** zijn er orgeldemonstraties in Eenrum door Dirk Molenaar. Het begint om 20.00 uur. Vooraf kan vanaf 19.30 uur de Toren worden beklommen.

Op deze dagen vindt ook het Monnikenwerk plaats. In de kerk van Eenrum is kunstenaar Auk Russchen aan het werk. Aan het einde van de werkdag, van 17.00 - 20.00 uur, kun je hier kerk en kunst ervaren. Van harte welkom bij deze activiteiten!

Monnikenwerk

17 juli tot en met 21 augustus 2024

In deze periode vindt de zevende editie van het project Monnikenwerk plaats. In de stille ruimte van een middeleeuwse kerk werken veertien kunstenaars zes woensdagen aan hun monnikenwerk - kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij. Aan het einde van de werkdag zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren.

Monnikenwerk vindt plaats op de **woensdagen 17, 24 & 31 juli en 7, 14 & 21 augustus**.

Er zijn drie rondes:

Ronde Noord Groningen: Westernieland, Den Andel, Saaxumhuizen, Eenrum en Winsum-Obergum.

Ronde Noordoost Groningen: Losdorp, Godlinze, Eenum, Loppersum en 't Zandt. Ronde Noordoost Friesland: Eastrum, Jouswier, Nijewier en Wetsens.

Alle kerken zijn geopend voor publiek van 17.00 – 20.00 uur.

In de kerken van Ronde Noord Groningen werken de volgende kunstenaars:



Agneta Evenhuis,
(Westernieland)



Elise Klinkert
(Saaxumhuizen)



Auk Russchen
(Eenrum)



Liset van Dommelen
(Winsum-Obergum)



Josefien Alkema
(Den Andel)

Voor overige informatie verwijs ik graag naar

www.monnikenwerk.nu,

waar ook regelmatig berichtjes en afbeeldingen geplaatst worden van de ervaringen van de kunstenaars en de kunst in wording. Monnikenwerk is ontstaan uit een samenwerking met Kerk in het Dorp.



Donderdag 18 juli: Rondje om de Toren – Torenkerk Winsum

Iedere 3^e donderdag is er een “rondje om de Toren”, een bezinningswandeling van een klein uur, te beginnen bij de Torenkerk (19.30 uur) Kerkstraat 14 in Winsum en eindigend bij de Centrumkerk (20:30 uur) met als afsluiting koffie en thee en wat lekkers. De wandeling begint met een tekst/een gedicht waarna er ca. 10 minuten in stilte wordt gelopen. Daarna wordt er enkele malen stil gestaan voor een kort gedicht of een tekst. Alle deelnemers zijn vrij om tijdens dit rondje stil te zijn, te mijmeren of te praten met mede-lopers. Aan het “rondje” kan iedereen mee doen, aanmelden is niet nodig en het “rondje” gaat altijd door.

Foto: J. Werdekker, bank bij de Obergumerkerk.



Lunchconcert

Zaterdag 27 juli

Op zaterdag 27 juli geeft Dirk Molenaar een lunchconcert op het Lohman orgel in de kerk van Eenrum. Het programma bestaat uit werken van componisten uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, en Eenrum. Het orgel van Eenrum werd in 1817 gemaakt door Nicolaus Anthonie Lohman en zijn oudste zoon. Het instrument heeft 28 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal. Het fraaie houtsnijwerk is van de gebroeders Walles. Na afloop van de concerten kan de klaviatuur worden bezichtigd.

Het concert begint om **12.30 uur**, de toegang is gratis en duurt een klein uur. Een vrije gift is altijd zeer welkom!

Vooruitblikken augustus

Orgeldemonstraties

Op woensdag 7 en 14 augustus zijn er orgeldemonstraties in Eenrum door Dirk Molenaar. Het begint om 20.00 uur. Vooraf kan vanaf 19.30 uur de Toren worden beklommen.

Op deze dagen vindt ook het Monnikenwerk plaats. In de kerk van Eenrum is kunstenaar Auk Russchen aan het werk. Aan het einde van de werkdag, van 17.00 - 20.00 uur, kun je hier kerk en kunst ervaren. Van harte welkom!

Lunchconcert

Zaterdag 24 augustus

Kom luisteren naar het concert van Dirk Molenaar op het Lohman orgel in de kerk van Eenrum. Het concert begint om 12.30 uur en duurt een klein uur. Het programma bestaat uit werken van componisten uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, en Eenrum. Na afloop van het concert kan de klaviatuur worden bezichtigd.

Open Kerk en klokluiden

Vanaf 1 april tot half oktober zijn de kerk van Den Andel en de Torenkerk in Winsum dagelijks geopend. De kerken van Eenrum en Westernieland zijn geopend van donderdag tot en met zondag.

Elke zaterdag om 17.00 uur wordt handmatig de klok geluid in de kerken van Eenrum en Westernieland. Ook in Den Andel is er een klokkenluidersgroep ontstaan. Zij luiden de klok voorafgaand aan de kerkdiensten of rond uitvaarten. Wil je ook eens klokluiden, meld je aan via info@kerkinhetdorp.nl, dan word je in contact gebracht met contactpersonen.

Mijn gebed

D.C. Lewis, januari 1970

Dit is uw orgel Heer,
Dit is uw kerk,
Ik loop zo maar binnen Heer,
Net van mijn werk
Niet voor de priester Heer, of het antiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek

Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit?
Maakt het wat uit o Heer, dat ik niet bid?
Ik ben niet hervormd ofzo, niet katholiek
Ik kom alleen maar Heer, voor de muziek

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week
Nooit bij een zondags dienst
Nooit voor de preek
Als je alleen bent Heer, zonder publiek
Nou dan geniet je meer van de muziek

Ik had een rot dag Heer, 't lukte niet best
Ik werd door collega's Heer, ook nog gepest
Het komt door het orgel Heer, door uw trompet
Ik kwam haast ongemerkt door tot een gebed



Het Lohman orgel in de kerk van Eenrum

Voor contact en informatie: www.kerkinhetdorp.nl, info@kerkinhetdorp.nl



Kerk in het Dorp

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt en heeft tot doel de oude kerken open en levend te houden. De kerken van Den Aniel, Eenrum en Westernieland zijn eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken en worden beheerd door de Protestantse gemeente Winsum Halfambt. De Torenkerk is eigendom van de Protestantse gemeente Winsum Halfambt.